



Parochie
Heilige Augustinus

De Ontmoeting

September 2024
Jaargang 15, nummer 1



Parochieblad van **Haarsteeg** **Nieuwkuijk**
Vliedberg **Vlijmen**

Overzicht vieringen:

Wekelijkse vieringen

Zaterdag	19.00 uur	Haarsteeg
Zondag	09.30 uur	Nieuwkuijk
	11.00 uur	Vlijmen
Dinsdag	19.00 uur	Sint Janshof
Donderdag	19.00 uur	Sint Janshof
Vrijdag	19.00 uur	Nieuwkuijk

Maandelijks vieringen:

1e zaterdag	18.00 uur	Sint Janshof
1e donderdag	11.00 uur	Caleidoscoop
1e vrijdag	18.00 uur	Nieuwkuijk (aanbidding)

Redactie:

Esther Hensbergen	Pastoor Lebrun
Eline van Meel	Dia Boll

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Van Helden

De Hoogstraat 26
5251 PR Vlijmen
info@royvanhelden.nl
www.royvanhelden.nl

MITRA Slijterij Dirk Boom

Burg. van Houtplein 5
5251 PS Vlijmen
073 – 511 2607

Uitvaarthuys Van Dommelen

Antonie v. Leeuwenhoekweg 24
5151 DV Drunen
073 – 511 2073
www.uitvaarthujsvandommelen.nl

WOORD VAN DE PASTOOR

Bronnen opnieuw doen stromen?

Als je het nieuws volgt ontcom je vaak niet aan de gedachte dat de wereld in rafels hangt. Ook de Theoloog des Vaderlands, Kees van Ekris, deed er mij aan herinneren in een onlangs verschenen interview. Hij proeft ontgoocheling in de samenleving. Over een overheid die betrouwbaar leek, maar die je vijand kan worden. Een reis-, eet-, en leefpatroon waarvan je denkt: dat kan eigenlijk niet meer. Een amusementswereld waarin held na held kapseist. Daarnaast lijkt het idee dat vooruitgang de natuurlijke beweging van de geschiedenis is, onhoudbaar te worden. Het leven zou mooier worden, maar of dat gaat lukken met de huidige ecologische crisis en toenemende geopolitieke spanningen?

Ik was 18 toen de Muur viel. De Koude Oorlog verdampte, inclusief de dreiging van wederzijdse vernietiging tussen Oost en West. Er brak een nieuwe tijd aan, niet alleen in Europa, zelfs tussen Israël en de Palestijnen. Er leek een virus van vreedzame co-existentie, vrijheid en democratie door de wereld te gaan. Dat was toen wellicht al een te romantische gedachte. Toch kon je een tijdlang geloven dat we im Großen und Ganzen de goede kant opgingen.



Ondertussen is sinds de oorlog in Oekraïne niet alleen de erfenis van 1989 verdampd, ook het conflict in het Midden-Oosten neemt vreselijke proporties aan. Het etnisch nationalisme is terug van weggeweest, ook in eigen gelederen. Een groot deel van wat ik maar het Westen noem, lijkt in een staat van ontkenning te verkeren. Nooit hoeft er iets ingeleverd te worden voor een groter goed, want er bestaat niets groters dan het eigenbelang. Als om solidariteit wordt gevraagd met anderen – vluchtelingen, landen in nood – klinkt vanuit populistische partijen een luid ‘nee’, net als wanneer de natuur roept om aanpassing van onze levensstijl – niet nodig, waanzin, gedram.

Het zijn reflexen die niemand vreemd zijn. Ik ken ze ook, maar als we de wereld inrichten naar onze slechtste eigenschappen, moeten we niet vreemd opkijken als het resultaat tegenvalt. In feite gaat dit om meer dan politiek, dit gaat om de bodem onder onze politiek. Dat vindt Kees van Ekris ook, daar is hij theoloog voor. Hij heeft het over het opdrogen van onze bezielde bronnen.

Wij leven met een mythe van maakbaarheid, en tegelijkertijd voelen we dat die mythe onhoudbaar wordt. Het is een bepaald machtsdenken, dat ervan uitging dat wij een heleboel dingen konden oplossen. Met techniek en met politiek. Echter, ons beeld van hoe de wereld is, komt aan zijn grenzen.

In onze christelijke traditie zitten bronnen die gaan over crisis, wanhoop, moed en verandering. Daarin wordt ook gesproken over eerdere tijden van turbulentie en wensbeelden die kapot vielen. Die bronnen opnieuw doen stromen. Is dat niet de uitdaging?

Mensen moeten verhalen hebben die helpen oriënteren bij een gezamenlijke reflectie over wat een gezonde bezieling is. Die verhalen hebben we nodig. Er ligt immers een gat tussen wie we zijn en wie we zouden willen zijn. Wij zijn lastige wezens voor onszelf, en dat moeten we blijven, welk (on)geloof we ook belijden. We hebben het in ons het goede te zoeken maar vergeten dat vaak liever.

Zolang wij de spirituele bronnen in onze cultuur, waar de kerk en Christus bij horen, wegmoffelen of ontkennen, zijn we ook vatbaar voor politici die 'mythische figuren' lijken te worden. Die onhaalbare, utopische beloftes doen, gezamenlijke problemen bagatelliseren en anderen er de schuld van geven als de realisering ervan uitblijft. In zulke mythes zit impliciete agressie.

Laten we het beste van onze bezielende bronnen op tafel leggen. Zodat geloofstradities niet in het verdomhoekje worden weggezet, maar gaan meedoen in het aangaan van de vragen van onze tijd.

Pastoor David Lebrun

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE

Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.



Zomervakantie!

Na een nat voorjaar hebben we allen kunnen genieten van een warme zomer, voor sommigen misschien zelf wel een beetje te. Velen zijn op vakantie gegaan, zo ook de bestuursleden. Wij hopen dat eenieder een fijne tijd heeft

gehad met rust en bezinning. Het bestuur gaat er in ieder geval weer met frisse moed tegenaan.

Jaarcijfers 2023

Het bestuur heeft in de vergadering van 19 juni de jaarrekening over 2023 vastgesteld.

De reguliere baten uit bijdragen van parochianen en opbrengsten uit vastgoed, effecten, spaartegoeden en begraafplaatsen waren over 2023 met €280.887 lager dan begroot.

De reguliere lasten zoals personeelskosten, kosten van kerkelijke gebouwen, eredienst, pastoraat en bijdragen waren met €251.496 ook lager dan begroot waardoor over 2023 een positief regulier resultaat is gerealiseerd van €29.391. Dit is beter dan het gebudgetteerde regulier resultaat van €21.050 en het regulier verlies over 2022 van €-14.779.

Ook in 2023 zijn er nog forse kosten geweest aan het onderhoud kerkelijke gebouwen, bijvoorbeeld dakonderhoud van de kerk in Vlijmen en rioleringswerkzaamheden bij de pastorie in Nieuwkuijk. Ondanks mooie positieve koersresultaten op de beleggingen, is er over 2023 een niet regulier verlies gerealiseerd van €-85.499 ten opzichte van een budget van €-59.600. Het totaal resultaat (regulier plus niet regulier) over 2023 komt daardoor op een verlies uit van €-56.108 ten opzichte van een budget van €-38.550. Wel krijgen wij in de komende jaren nog subsidiebijdragen terug voor het in 2023 aan de kerk in Vlijmen uitgevoerde dakonderhoud.

Conform de eerder gecommuniceerde plannen van de Parochie Heilige Augustinus zullen wij voor de toekomst groot onderhoud aan de gebouwen tot het noodzakelijke beperken.

Vrijwilligers dankmoment Augustinusdag

Ook dit jaar heeft de parochie weer een dankmoment georganiseerd voor haar vrijwilligers. Dit vond plaats op 8 september - na de eredienst van 10:30 uur in Vlijmen - in de tuin van de pastorie.

Taco Douma, vice-voorzitter



MEDEDELINGEN

Allerheiligen 2024

Op Allerheiligen gedenken we allen die in de geest van Jezus gewerkt hebben aan een betere wereld. Ze straalden iets uit van Gods heilheid. Zijn liefde werd in hen tastbaar. Na hun dood werden ze erkend als "richtingwijzers" voor de weg die we mogen gaan. Naast deze erkende heiligen, gaat het ook om vele 'onbekenden'; om gewone mensen die, op hun eigen wijze, groot zijn geweest. Nu zijn ze ten volle thuis gekomen in het goddelijke licht en spreken voor ons ten beste.

Op donderdagavond 31 oktober vieren we Eucharistie bij gelegenheid van het feest van Allerheiligen in de kapel van het Sint Janshof om 19.00 uur.



Allerzielen 2024

Met Allerzielen gedenken we allen die ons zijn voorgegaan, in het bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We staan stil bij wie ze waren en wat ze voor ons betekenden. We gedenken onze overledenen tijdens een eucharistieviering op:

Zaterdag 26 oktober:
19.00 uur Haarsteeg

Zondag 27 oktober:
09.30 uur Nieuwkuijk
11:00 uur Vlijmen

Zegenen van de graven

Op zaterdag 2 november zal pastoor Lebrun op de verschillende kerkhoven aanwezig zijn om graven te zegenen.



De tijden zijn:

- van 13.30 uur tot 14.00 uur in Vlijmen
- van 14.15 uur tot 14.45 uur in Haarsteeg
- van 15.00 uur tot 15.30 uur in Nieuwkuijk

Telkens wordt er begonnen met een korte gebedsstonde bij de afscheidssplek, waarna vervolgens op verzoek van nabestaanden particuliere graven gezegend kunnen worden.

Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel

Ook dit jaar kunnen kinderen zich weer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Pastoor David Lebrun heeft de scholen bezocht en de brieven uitgedeeld. Mocht u geen brief ontvangen hebben of mocht uw kind buiten onze parochie op bijzonder onderwijs zitten, kijk dan op onze website of neem contact op met ons secretariaat.

Inloopkoffie

De werkgroep Inloopkoffie en de gastdames blijven enthousiast. De komende maanden zijn de gezellige koffiemiddagen op:

2 oktober in de Lantaarn in Vlijmen, 6 november in het parochiezaaltje in Haarsteeg en 4 december in het Patronaat in Nieuwkuijk.

Versterking gezocht voor de live uitzending!

Het wekelijkse live uitzending team zoekt versterking. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat.

Opbrengst inzameling father Jesudoss

In het weekend van 22 en 23 juni 2024 hebben wij namens De Vriendenkring van fr. Jesudoss in de eucharistievieringen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen een collecte gehouden ten bate van de stichting. Namens father Jesudoss en het bestuur van de Vriendenkring van father Jesudoss willen wij alle parochianen van de Parochie Heilige Augustinus heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De gezamenlijke opbrengst bedroeg €684,-. Dit is een heel mooi bedrag, waarvan meerdere studenten weer een jaar lang kunnen studeren.

Vastenactie 2024

Zoals reeds vermeld in de Ontmoeting van afgelopen juni was de opbrengst van de MOV 'Uit eten voor het goede doel' ten bate van de vastenactie 2024 €918,35. Hierbij kan worden opgeteld de opbrengst van de collectes in de kerken van Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen à €694,30 en individuele giften à €340,00. De totale opbrengst voor de Vastenactie 2024 komt hiermee op een mooi bedrag van €1952,65. Allen die hieraan hebben bijgedragen, onze welgemeende dank!

Hemony-klok kreeg weer een plek

Tijdens de Augustinusviering van 8 september jl. kreeg de 17^{de} eeuwse Hemony-klok opnieuw een plaats in de St. Jan Geboortekerk te Vlijmen. De Hemony-klok is afkomstig uit België en werd in 1655 door de gebroeders Francois en Pierre Hemony gegoten voor een beiaard van de Sint Michielsabdij te Antwerpen.

Tijdens de Franse Revolutie, einde 18^{de} eeuw, werd de St. Michielsabdij opgeheven en voor een deel gesloopt. Een klokje van de beiaard van de Sint Michielsabdij - een beiaard die 32 kokken telde - werd gered. Deze Hemony-klok vond haar weg naar Vlijmen. Hoe?

Door oorlogsgeweld werd de kerk St. Jan Geboorte in 1944 onbruikbaar. De kerkgemeenschap week uit naar de kelder van De BOX. De BOX was een tweelaags vierkant pakhuis, toen eigendom van Van Wagenberg-Festen. In de kelder van De BOX - nu het terrein van de Heygrave - werd een noodkerk ingericht die tot september 1945 in gebruik is geweest. Eén en ander was er echter vrij primitief: een klein altaartje, gelovigen die zaten op manden, met doeken afgedekt. Om in de nood tegemoet te komen, schonken de norbertijnen uit België, de orde van de St. Michielsabdij van Antwerpen, wellicht door bemiddeling van de norbertijnerabdij van Berne, de Hemony-klok aan de noodkerk in Vlijmen die door norbertijnen werd bediend.

Toen de noodkerk in De BOX niet meer nodig was, heeft men deze laten slopen met alles erop en eraan. Zo kwam de klok in de handen van aannemer de Bont die de klok eerst uitleende aan de kerk te Nieuwkuijk en later schonk aan de parochie waar hij zelf deel van uitmaakte: de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid op de Vliedberg. Daar heeft de Hemony-klok dienst gedaan als consecratieklok tot 15 maart 2015, de dag waarop de Vliedbergse kerk aan de eredienst werd onttrokken. Op 8 september kreeg de Hemony-klok voorgoed weer een plek in de St. Jan Geboortekerk te Vlijmen.

De Vincentius Boekenbeurs van 25 tot en met 27 oktober

Dit jaar vindt de Vincentius Boekenbeurs plaats van vrijdag 25 oktober 14.00uur tot en met zondag 27 oktober om 17.00uur.

De Boekenbeurs wordt weer gehouden in de grote tent op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Behalve heel veel boeken zijn er ook volop LP's, CD's en DVD's te koop. De entree bedraagt €1,- en de toegang is gratis op vertoon van de Heusdenpas.

LIEF EN LEED

Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

7 juli	Vlijmen	Lynn Jansen
28 juli	Haarsteeg	Julia Jonkers
28 juli	Haarsteeg	Luuk Voets
25 aug	Haarsteeg	Mara van Beurden



Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.

Huwelijk:

31 aug Nieuwkuijk Eugèn van Hulten en Irina Gasparjan



Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.

Uitgedragen vanuit onze kerken:

6 juni	Vlijmen	Cok van Mourik	79 jaar
6 juni	Vlijmen	Jan Putters	90 jaar
16 juni	Haarsteeg	Joke van Bokhoven-Bruurmijn	89 jaar
9 juli	Haarsteeg	Riet van Heeswijk-van Bijnen	85 jaar
18 juli	Vlijmen	An Beekmans	90 jaar
31 juli	Nieuwkuijk	Jan van Delft	66 jaar
1 aug	Nieuwkuijk	Nanda Reinhard-Scheel	92 jaar
25 aug	Vlijmen	Jans van Kuijk-Schoonen	82 jaar



Begeleid door het gebed van de kerk:

12 juli	Marcellus Scheijven	69 jaar
27 juli	Marinus Beekmans	90 jaar

Mogen zij rusten in Gods vrede.

IN GESPREK MET... INE VAN DELFT

Door Eline van Meel

Ook dit afgelopen schooljaar was er een feestelijke Eerste Heilige Communieviering (2 juni jl.). Met de enthousiaste groep communicanten ging daar een periode van voorbereiding aan vooraf. Ine van Delft was bij die voorbereiding betrokken en vertelt er meer over.

Hoe was de opzet van de Eerste Communievoorbereiding dit jaar?

Het begon met een ouderavond voor de ouders die hun kind hadden aangemeld. Daarbij ging het over de inhoud van de voorbereidingsbijeenkomsten en natuurlijk ook de praktische aspecten. Het was fijn om met de ouders kennis te maken en van hen te horen waarom zij hun kind hadden aangemeld, wat ze er belangrijk van vinden en wat het geloof voor hen zelf betekent.



Met de kinderen kwamen we één keer per maand samen op donderdagmiddag. De bijeenkomsten begonnen om 15.45 uur, maar de kinderen die zin hadden, mochten al wat eerder komen om samen een kopje thee te drinken, wat te praten of te kleuren. We waren met vier begeleiders: de pastoor, Elly, Melanie en

ik. Bij elke bijeenkomst stond een Bijbelverhaal centraal. Dat Bijbelverhaal werd verteld of de kinderen konden het meelesen in het lesboek. Rond het thema waren er knutselopdrachten en gingen we met elkaar in gesprek. Zo probeerden we het afwisselend en interactief te maken. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst verdeelden we de taken. Het was voor ons als begeleiders een nieuwe ervaring, maar de samenwerking verliep prettig en ik voelde echt dat we het als team deden.

Door het jaar heen zijn er ook FamilieMomenten, die door de gezinswerkgroep worden voorbereid - zijn die ook bedoeld voor de communicanten?

Jazeker, die sluiten er heel goed bij aan. Zo was er een middag over Dierendag en Franciscus. Vlak voor Kerstmis was de kerstfietstocht langs de kerststallen van de drie kerken. Met Palmpassen hebben we Palmpassenstokken gemaakt en in april was er een spelletjesmiddag. De communicanten mochten daarvoor ook vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen en dat deden ze ook. Dan zie je dat de kerk breder is, dat er meer gemeenschap is, het is niet alleen de mis op zondag. Dan zie je het groeien. Dit jaar starten we weer eerder in het schooljaar met de voorbereiding op de Eerste Communie, zodat de kinderen een heel jaar met de parochie mee kunnen maken.

Wat leren de kinderen zoal?



Ze leren verschillende Bijbelverhalen kennen, die worden uitgelegd en in perspectief geplaatst. Ze leren over het leven van Jezus. We bekijken de kerk van binnen om te begrijpen wat er

allemaal aanwezig is en waarom. Bij de doopvont wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat je bij de kerk gaat horen vanaf de doop. De verschillende onderdelen van de eucharistieviering worden uitgelegd en wat het betekent om ter communie te gaan. Het gaat ook over bidden en ze leren het Onze Vader. Maar daarnaast gaat het vooral ook over hoe ga je met elkaar omgaat. Kinderen mogen ook vragen stellen en doen dat ook. Je merkt dat de kinderen nieuwsgierig zijn en ervoor openstaan.

Denk je dat de ouders hun kind concreet kunnen helpen tijdens dit voorbereidingstraject?

Ja, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt bijvoorbeeld met je kind in gesprek gaan over de keuze om de Eerste Communie te doen. Als je als kind en ouder die stap vervolgens zet, dan zou je het traject samen kunnen volgen. Na elke bijeenkomst krijgen de ouders een brief, waarin staat wat we die keer gedaan hebben. Er zit ook altijd wel een opdracht voor thuis bij, zoals het verhaal nog een keer lezen, wat opdrachten of iets knutselen, of foto's maken. Je merkt wel dat het heel fijn is als ouders daarbij meekijken, want de volgende bijeenkomst komen we daarop terug. Je kunt ook een speciaal plekje in huis maken, waar je bijvoorbeeld de bijbel neerlegt en een kaarsje. Je merkt dat als ouders het samen met hun kind hebben gedaan, het dan meer leeft.



Zijn er bepaalde gebeurtenissen of momenten die je speciaal zijn bijgebleven?

Ik merk dat ik vooral het inloophmoment elke keer heel leuk vond, omdat je dan op een wat andere manier contact hebt met de kinderen. Je leert de kinderen dan echt kennen.

Natuurlijk is ook de dag van de Eerste Communie me in het bijzonder bijgebleven. Daar heb je al die tijd naartoe gewerkt en dan is het heel leuk om te zien dat de kinderen blij zijn. Bij de laatste bijeenkomst, die na de Eerste Communie was, hadden we ook wat foto's van de viering geprojecteerd. De kinderen vertelden toen zelf hoe ze de viering ervaren hadden. Dat vond ik heel bijzonder. En aan het eind was er een korte afsluiting met de ouders erbij, met een drankje en een ijsje en dan hoor je ook hoe de ouders het beleefd hebben.

Wat motiveert je om mee te helpen bij de Eerste Communievoorbereiding?

Je ziet helaas weinig jeugd in de kerk. Ik doe graag iets voor de jeugd die geïnteresseerd is, om zo mee te bouwen aan de kerk. Ik vond het ook heel leuk om weer met kinderen te werken. Ik heb 20 jaar voor de klas gestaan en nu doe ik iets anders. Kinderen zijn vaak zo enthousiast, zeker op die leeftijd, ze vinden alles nog interessant, het is gewoon leuk om met hen te werken.



Daarnaast is het zo dat - doordat je meedoet aan de voorbereiding - je ook zelf de kans hebt het geloof meer te verdiepen. En sinds ik dit vrijwilligerswerk ben gaan doen, voel ik me ook meer thuis in de kerk. Omdat je er meer mensen leert kennen, ben je meer onderdeel van de familie van de kerk. Wat dat betreft zou ik anderen zeker aanraden om vrijwilliger bij de parochie te worden.

VOOR EN DOOR GEZINNEN

Het nieuwe parochiejaar is inmiddels gestart.



Foto's FamilieMomenten 2023-2024

Nieuwe start

De vakantieperiode is voorbij en heeft naar we hopen de nodige rust gebracht. Het gezinsleven is druk en altijd in beweging, maar nooit saai. Kinderen leren graag, worden af en toe ziek, zijn nieuwsgierig, en willen veel. Op de werkvloer gebeurt ook van alles en verandert er het nodige. Ouders maken met frisse moed plannen om in een prettig ritme te komen. Dit helpt wel om flexibel te kunnen zijn en de dagelijkse aanpassingen aan te kunnen. Terugblikken en even stilstaan bij waar je prioriteiten liggen, kan inzicht geven in hoe het beste verder te gaan.

Nieuwe activiteitenkalender

Tijd voor nieuwe dingen en veranderingen misschien? De gezins-werkgroep heeft een nieuwe activiteitenkalender gemaakt. Elke 1^e zondag van de maand is er voor kinderen een Kinderwoorddienst om 11:00 uur in de kerk van Vlijmen. Een uur van rust en inspiratie. Een paar keer per jaar organiseren we een FamilieMoment ook in de kerk van Vlijmen. Leuk voor kinderen, maar ook voor het hele gezin. Je kunt je simpelweg aansluiten en gewoon eens komen kijken. Tip: Neem een bevriend gezin mee, of een vriendje of vriendinnetje van je kind.

Doe mee met de gezinsactiviteiten die niet alleen gezellig zijn, maar ook bijdragen aan het versterken van de banden binnen onze kerkgemeenschap.



Noteer alvast de belangrijkste data:

- **6 okt.** 1^e FamilieMoment: Natuurwandeling met Franciscus
- **21 dec.** 2^e FamilieMoment: Lichtjesticht 18:00-20:00u
- **16 mrt.** 3^e FamilieMoment: Spelmiddag
- **12 apr.** 4^e FamilieMoment: Palmpasenstok maken
- Elke **1e zondag** v/d maand: **11:00u Kinderwoorddienst**



Aanmelden voorbereiding Eerste Communie en Vormsel

Eind september starten de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel. Dit zijn de 2^e en 3^e vervolgstappen nadat een kind gedoopt is. In het afgelopen jaar ontvingen 9 kinderen het Doopsel, deden 11 kinderen hun Eerste Communie en ontvingen 10 kinderen het Vormsel.

Kiezen voor de voorbereiding is een bewuste keuze die inzet vraagt, maar ook vriendschap, wijsheid, verbondenheid en blijdschap brengt. Het heeft een positief effect op het kind en het gezin. Kortom een verdiepend jaar voor het hele gezin.

We hopen weer op een enthousiaste groep communicanten en vormelingen!

Wil je jouw kind(eren) opgeven, dan kan dit via

email secretariaat@augustinus-parochie.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur via 073-511 2215.

Gezins App

Blijf op de hoogte door je aan te sluiten op de info App voor gezinnen van de parochie. Zie de QR-code.

We maken plannen, maar laten ons onderweg graag inspireren door wat actueel en opbouwend is. Mis je iets? Laat het ons weten!



De gezinswerkgroep

KERK EN ACTUALITEIT: WIJS LEVEN

Het valt niet mee om iets van betekenis te schrijven over het leed in de wereld van nu. Afgezet tegen het duister van geweld en oorlog, verwaaien deze woorden als kaf in de wind. Alles zal wel al eens geschreven zijn. Alle boosheid en woede werd al eens verwoord.

En toch kan er wat rust komen in het licht van oude wijsheid. Ook bij de dramatische relatie tussen Palestijnen en Israëlieten, de wapenleveranties die wel of niet plaatsvinden, de expansiedrift van Vladimir, het getoeter van Donald...

Kijkend naar hoe er over 'wijs leven' is nagedacht in het verleden, kom ik uit bij het boek dat ten grondslag ligt aan de benedictijnse spiritualiteit: de Regel voor monniken, van de heilige Benedictus. Hij schreef het rond 530 na Christus. Al 15 eeuwen wordt het in tal van abdijen en kloosters gehanteerd. Het staat vol met ietwat stramme zinnen maar als we door de woorden heen tasten naar wat Benedictus nou eigenlijk bedoelt, dan is zijn wijsheid ook voor ons een glasheldere leidraad.

Als ik mij afvraag wat ik moet met de verschrikkingen van het huidige wereldnieuws, leer ik daar bijvoorbeeld dat ik mij niet door 'de wereld' hoeft te laten leiden. Dat ik als het ware een kloostermuur om mijn leven kan zetten. En dat er binnen die muren een ruimte mag ontstaan die vrij is voor God.

Wat hebben de mensen in Jeruzalem, Rafah of Kiev eraan als ik mijn leven richt naar God? De wedervraag luidt: Wat hebben ze eraan als ik kapotga van verdriet en onmacht?

Let wel, ik zeg hier niet dat we ons niets van hun situatie moeten aantrekken of de andere kant op moeten kijken. Er moet geholpen worden waar mogelijk, gevochten zelfs, zoals er in het verleden ook voor ons gevochten is. Maar wat we daarvoor nodig hebben, zijn leiders die hun rug naar de geschiedenis durven keren en de moed hebben besluiten te nemen die niet zozeer goed zijn voor hun eigen imago, als wel voor de toekomst van het volk dat ze leiden.

De paradox van op individueel niveau intens meelijden met leed op afstand, is dat je het leed in de wereld vergroot. Het klinkt hard, maar als ik me op mijn eigen vierkante meter laat beheersen door wat er in Odesa gebeurt, dan is er meer leed in de wereld dan er de facto is.

Neem dan liever de luit ter hand, om met filosoof en dichter Rumi te spreken, en zing een lied van vreugde om je eigen leven, je schoonheid, je verlangen. Bejubel de vrede tegen de klippen op. Bid voor oude mannen die graag oorlog maken. Daarmee voeg je op jouw plek iets goeds aan de wereld toe.

Machteloos in werelds opzicht, maar toch vol kracht. Ik geloof werkelijk dat we de schepping daar een grotere dienst mee bewijzen dan met bezwijken onder het verdriet van ver weg, hoe peilloos en onverteerbaar het ook is.

Pastoor David Lebrun

Jongste vrijwilliger Augustinus parochie

Jong geleerd is oud gedaan! Hierbij een foto van onze jong(st)e vrijwilliger Bram Verhoeven (3 jaar) die met plezier papa en mama helpt met de bezorging van De Ontmoeting!



CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:



Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend tussen 09:00 uur en 12:00 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen
E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl
Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: www.augustinus-parochie.nl.

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting: 15 november 2024.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, kerkbijdrage enz. :

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950
Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003
Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710
Vliedberg: NL28 RABO 0136590683

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet meer te ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of bezoek onze website www.augustinus-parochie.nl/parochieblad. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.



Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

KBO Nieuwkuijk

Wij zijn er voor u!

Voor informatie: 06 - 12445186

Mail: kbonieuwkuijk@ziggo.nl

Facebook: kbonieuwkuijk

Instagram: kbonieuwkuijk

Natuursteenbedrijf

Midden-Brabant

voor de mooiste grafmonumenten

Kortakker 6, 4264 AE Veen

0416 - 69 1616

www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Consolare Uitvaartbegeleiding

Mirjam Branten - van Oosterhout

Mr. Prinsenstr.15, 5254 JB Haarsteeg

06 - 25 390416

www.consolare.nl

Van de Ven Installatiebedrijf

Nassau Dwarsstraat 1

5251 KJ Vlijmen

073 - 511 2309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Klopper & Kramer B.V.

Uitvaartzorg

Salvador Allendelaan 5

5231 BZ 's-Hertogenbosch

073 - 642 0281

**Marcel's
Bloemen en plantenshop**

Plein 4
5251 AG Vlijmen
073 - 511 9684

**De Fiets Tweewielers Rosmalen
Verkoop en reparatie.
Veel e-bikes op voorraad!**

Jeroen Verhoeven, Vlijmen
06 - 52882015

Eugène Kramer Uitvaartzorg

Marijnenlaan 67
5251 SB Vlijmen
073 - 511 7470
www.eugenekramer.nl

J. Haarmann Administraties

Parallelweg – West 54/A
5251 JG Vlijmen
073 - 511 2640

**BeLief Coaching Drunen
Ingrid Rossen**

Holistisch gezinstherapeute
06 - 10770751
www.beliefcoaching.nl

Finnlogs Houtbouw

Vlijmen
073 - 820 0944
www.houtskeletbouw.nl
www.finnlogs.nl

Nancy's Plantenhoekje

Tuinbouwweg 22
5254 VJ Haarsteeg
06 - 50 668141

Slagerij Derks

Oliemaat 9
5251 AG Vlijmen
073 - 5130263
www.slagerijderks.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Brabant Plant BV

Mommersteeg 46
5254 VM Haarsteeg
073 - 511 9001
www.brabantplant.nl